

Beste ouder(s),



Van 2 tot 9 februari loopt de

Vlaamse Week tegen Pesten

Ketnet en het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten slaan opnieuw de handen in elkaar met een

STIP IT-campagne

Hun oproep is simpel: plaats vier stippen op je hand om te tonen dat je tegen pesten bent en opkomt voor slachtoffers.

Heel wat kinderen en jongeren doen mee, **WIJ OOK!**

ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen	1	2	ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt
ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!	3	4	ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt

De kinderen van de lagere school hebben vandaag, maandag 5 februari 2018, allemaal 4 stippen op hun hand getekend. We hopen dat het respect voor elkaar veel langer duurt dan enkel deze week!

Er werd aan de kinderen uitgelegd wat het verschil is tussen pesten en plagen:

- Bij pesten wordt een kind met OPZET pijn gedaan, uitgelachen, uitgesloten of lastig gevallen. Plagen gebeurt onder vriendjes die elkaar niet echt pijn willen doen.
- De pester is duidelijk de baas, bij plagen is niemand de baas
- Andere kinderen kijken naar de pester op en sommige kinderen zijn bang van de pester
- De pester stopt niet als je het vraagt, bij plagen kan je wel vragen om te stoppen.
- Het kind dat gepest wordt weet niet wat hij of zij moet doen.
- Een kind dat gepest wordt lokt dit niet zelf uit, is nooit de oorzaak van het gepest
- Het gepeste kind voelt zich verdrietig en / of bang

Als je gepest wordt, vertel het dan alstublieft aan iemand die je vertrouwt. Pesten is voor niemand oké en volwassenen willen ECHT wel helpen.

Als je zelf regelmatig dezelfde kinderen in de klas uitsluit, besef dan dat ook jij als pester kan bekeken worden!

Meer info over dit onderwerp:

- www.kieskleurtegenpesten.be
- <https://www.ketnet.be/doen/move-tegen-pesten>
- www.awel.be